

BOURGEOON | LACROIX

DE CYCLUS VAN CYANN

ÄÏËÄ VAN ALDAAL



BOURGEON | LACROIX
DE CYCLUS VAN CYANN
ÄËÄ VAN ALDAAL

SCENARIO EN TEKENINGEN - CONCEPT :

BOURGEON EN LACROIX

SCENARIO EN TEKENINGEN - REALISATIE :

BOURGEON









HEE!
HEEEE...

Kop dicht!

Ssst...

Blup...
Bloep...

Gloe

Gloep

Gloep

Wakker worden!
Er is iets raars aan de hand...!



Nou, kinders! Hebben jullie me niks te verkopen...?



Opzouten, Aieia! We hebben
jouw diensten niet nodig.



Dat hempie is te groot voor jou!
Geef maar aan mij!



Opzouten, zeiden we!



Jullie doen me verdriet, kinders!
Ik zou graag zaken met jullie doen!



Belangstelling voor
een vrouw...?



Ik had verboden
daarover te praten!



Een vrouw... Geschrift, maar mooi.





Goddomme, kinders!
Met jullie is het altijd mot....!

Hij gaat dood! Je
bent nog altijd
even gestoord!

Hij wou me
vermoorden! Z'n
verdiende loon!

Nou, als wij een schipeur
had gemold, waren er
niet mee weggekomen!

Goed! Koppen dicht,
mormels! Talati en
ik waren zaken
aan het doen.



Klets niet, Aieia! Een grietje zoals zij is haar gewicht
in micomi waard! Als we haar 'n beetje laten
bloeden, komen er massa's krabben op af!

Gebruik daarvoor liever het lulletje
dat voor jullie leider speelde....!



Hoe heet je,
schoonheid?

Cyann...



Cyanncy of Anncyann?
Ik haat verkleinwoorden.



Cyann, kortweg!



Ze komt vast uit Urbo, uit de Stad!
Waarschijnlijk crashte ze toen ze
ons van te dichtbij wou bekijken.
Ze kraamt alleen maar onzin uit!
Als ze niet kierewiet is, zou je
denken dat het prinses Arba is...



... Die in de poep
is gevallen!

Moet je horen, prinses Obin! Als de vechtkrabben je tietjes hebben opgepeuzeld, is het geen Cyann-kortweg meer, maar Cyann-kort-en-weg!



HA HA HA HA HA HA

Als ik je vrijkoop, ben ik verplicht om terug te komen en dat luizige stelletje schofties van de schroei naar de lente van de dag te vervoeren. Wat krijg ik daarvoor terug?



We gaan niet onderhandelden! De vrouw van je leven kun je niets weigeren!



Lekker discreet ben jij! Je jaagt alle bercines op de vlucht.



Hoe moet dat zonder schoenen? Je had best m'n kleren kunnen kopen.

Praatjes?



Ben je echt azemisch?

Amnesisch? Helemaal niet.



Dan ben je miromaam.

Mythomaan, ook niet!



Goh, je kunt goed kletsen...

... Kun je even goed roeien?!



Roeien is niks aan! Daar word je mee geboren! Net als krikken, je krijgt de slag vanzelf te pakken...!

Goed, je bent gewapend, op eigen terrein, en ik weet niet eens waar ik ben. Maar zolang je niet weet wie ik ben, kun je je beter inhouden, Aya!

Aïeïa! Niet normaal, dat accent van jou!





Ik heb voor je betaald, prinses! Jij weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar jij heen gaat als je op m'n zenuwen werkt...! Zonder mij zou je nu bloeden als een rund!

Over bloed gesproken, ik...



Onze wittebroodsweken beginnen al goed... M'n schuit is van alle gemakken voorzien! Douche, warm water en alles wat je hartje begeert.

Is dat die schuit van jou? Antiek geval!



Wil je soms net zo'n oog als ik?!



Ik waarschuw je, m'n schuit is erg overgevoelbaar!



Overgevoelig... Wind je niet op, Aya... Wind je niet op, ik vat 'm.

Aïeïa!
Da's je geraden!



Niks in het water laten hangen, het stikt van de krabben! Bijdehandig geplaatste vleesfukken. Plunderaars hebben weinig kans om levend bij mij aan boord te komen... Ik raad je daarom aan er niet stiekem vandoor te gaan!

Dat zou niet erg bijdehand zijn.



Blijf daar! Ik moet het stoomcircuit van het alarmsysteem afsluiten!



Wordt het altijd zo snel mistig waar we nu zijn?

Waar we nu zijn, kan ons niet verdommen. Het gaat erom dat we er zijn. Hoeveel omlopen tel je?



Omlopen?

Je leeftijd! Jij snap echt helemaal niks...! Zeg, ik word doodmoe van je! De bercines zwijgen, hoog tijd om onder de wol te kruipen!



Wordt het nacht?

Maak je daarover geen zorgen! Zolang je op mijn schuit bent, is er weinig kans dat de nacht ons inhaalt!

Opstaan, jij!

Die kleren staan je goed!
Waarom kijk je zo benauwd?

De zon...! Nog nooit zo'n
roerloze zon gezien! 't Lijkt
wel of hij sinds gisteren niet
van z'n plaats is gekomen.

Wat bedoel je met "gisteren"?
Blijkbaar is je waanzin nog een
graadje erger geworden. Laat
me nou gewoon eventje genieten!
Waarom zouden alleen de
schofties lol mogen hebben?

... en zo kwam
ik hier terecht.
Nu weet je alles.

WOH! Volgens mij spoor je niet helemaal, maar qua
fantasie heb je geen tekort aan accu's! Een Network,
Poorten...! Als het allemaal waar was, zouden we deze
wereld al lang geleden ontvlucht zijn...! Adaal-Arann?!
Dat klopt niet, hoor! Je bent op Aldaal-Daalda, prinses!
Kortweg Aldaal, als Cyann-kortweg dat liever heeft.

Aldalarann... Aldaal! Ik heb
vast iets stoms gedaan!

En trouwens, Daalda zeg je niet!
Daalda is de keerzijde van de naam...!
Da's voor de vries, voor de doden!

Waarom heb je
me gekocht...?
Zoek je een
vriendin...?

Aan vrienden heb je geen reet!
Ik heb je gekocht om te neuken...!
En om te werken! Werken en wachtlopen.

Ik kruip niet met vrouwen in de
koffer, als je dat maar weet.

Nou goed, dan
verkoop ik je weer.



... En misschien al heel gauw!



Die kerel dacht me op een koopje aan boord te nemen, maar z'n vrouw zou me zo in het water gekieperd hebben!



Ze verdedigde haar terrein! Maar ik wil een goeie prijs voor je hebben! Alles wat gevreten of geneukt kan worden, vindt altijd wel een koper.



Je zou steenrijk kunnen worden door me te verkopen aan een kerel wiens navigatie-instrumenten even gammel zijn als de jouwe. Er zijn mensen die 'n hoop geld willen neerleggen voor iemand die de hele boel kan herstellen.



Even dimmen, hè! Doe niet of ik achterlijk ben! Wat probeer je me te vertellen? Als je bij mij wilt blijven, weet je wat je te doen staat! Ik heb je behendige vingers ergens anders nodig dan in m'n cockpit!



Hoor 'ns, Aye...

Aieia!



... Als we nou de tijd nemen om elkaar wat beter te leren kennen, ontdekken we misschien gemeenschappelijke belangen... Wie weet? Er zijn misschien zelfs ideeën waaraan ik zou kunnen wennen... Als je eerst 'ns over jezelf vertelt, da's alvast een begin...

BAM! Daar is het onweer!

Gaan we daar
echt doorheen?
Met jou als
bliksemafleider?

Ik ben een mazzelaar.
Als je met mijn voor-
geschiedenis zo oud word
als ik, heb je het geluk
aan je kont hangen.

Een schoffie wordt nooit oud en
ik was al vier omlopen. Mijn
ploeg oogstte micomi die een
schipeur op de lente van de dag
bij ons kwam kopen. Hij wou mij
erbij hebben en de rotzak die ons
aanvoerde ging daarop in. Ik
zou 'm gekeeld hebben, maar
dat was m'n eerste meevaller!

Wat zijn vier
omlopen?

Als je haartjes
begint te
krijgen.

Op zijn manier hield Tiabrutia
van mij... Op een keer zette hij
z'n voet waar hij 'm niet had
moeten zetten! Voor ie zich liet
opslurpen, liet ie mij z'n schuit na –
het enige dat iemand me ooit gegeven
heeft! Dat was m'n tweede geluk...!

... Als ik op een modderworm
zou trappen, aarzel dan niet!
Plant een harpoen in m'n hart...!
Makkelijk zat! Tussen m'n
tieten...! Ik zou voor jou
hetzelfde doen!

Erg vriendelijk...! Wil je me
niet meer verkopen?

Dat zei
ik niet!

Wegwezen, daar zijn viseurs...!
Ze zijn te krenterig om je te kopen maar ze
gaan zeiken dat jij de hoer moet spelen. En
m'n schuit houdt er niet van om als bordeel
te dienen.

Tjonge, jouw schuit en ik kunnen 't
steeds beter met elkaar vinden!



Ik heb binnenkort
vechtkrabben.
Echte joekels!



Ik baal ervan om voor Rattenvlo te
spelen...! Zij mag altijd prinses Urba zijn!



En hop!

Hoplakee!



We brengen hier de doof door maar moeten bij
het gezang van de beries waker zijn! Aan het
begin van de hoon is er een oversteek.

Alles werkt op stoom
hier... Maar waarmee
wordt de ketel gevoed ?



Accu's natuurlijk! Afhankelijk
van het gebruik gaat een accu
twee- tot driehonderd battenmen-
ten mee. Kijk niet zo stomver-
baasd...! Een batt is 22!

Graden natuurlijk!
22 streepjes op het horloge!
De steelogen noemen dat
umi... uriversele uren of zo.

Universeel misschien?
Die tijdmeting wordt in
het hele Rijk gebruikt.
Ze zeggen dat ze
afkomstig is van de
Blauwe Planeet.

De Blauwe Planeet!
Ik droom! In plaats
van rechtop te
maffen kun je beter
onder zeil gaan!



22 wat?







Een patrouille! We krijgen het laatste nieuws te horen! Ik ben benieuwd wat die halfgare wouten daarvoor in ruil willen!



Urbische... Micomi Compagnie!
't is raar geschreven maar
nog wel leesbaar...



PAFI!



Attentie! Attentie! Je vaart recht
op een verboden zone af!



Ga niet te ver, Aieia! Toen Téplomté de grens
over wou steken, kostte dat hem z'n leven! Je
mag best z'n wrak bezoeken, maar wee degene
die probeert z'n voorbeeld te volgen!



Wees lief, jongens! Geef me m'n
reserve-accu nu meteen! Als ik de
ketel hoog opstook om er als eerste
te zijn, loop ik de kans dat ik panne
krijg voor jullie terug zijn.



Altijd hetzelfde met jou! Een hoop
noten op je zang! Je krijgt je accu op
de afgesproken plaats! Ga er niet om
zeiken, want dan pluggen we 'm in
onze eigen VLA...!



En als je zonder micomi komt opdagen,
pluggen we 'm met plezier in je reet!



Zo, kom je
weer bij?

Psychopaat die je bent!
Er was geen enkele reden om
me buiten westen te slaan!

Denk je dat! Als de steelogen je hadden gezien,
hadden ze je meegenomen om je suf te naaien
en daarna in zee te smijten...

Zeker bang dat je je geld
niet gekregen had?

Ik ben nergens bang
voor...! Kijk liever wat
er op tafel ligt!

"Reisverslag van de Sicaci..."
Ongelooflijk! Niet gedacht dat er
nog manuscripten in het Oud
Keizerlijk zouden bestaan...

't Is nog ongelooflijker dat jij
zoiets kan lezen...! De steelogen
weten amper wat er op hun VLA
staat, maar zelfs in de Stad
heeft niemand enig idee wat de
ouwe opschriften betekenen...!

En je komt niet uit Urbo
omdat je niet van Aldaal bent...!
Had dat eerder gezegd!

Nou snap ik waarom ik aarzelde je
te verkopen... Het was m'n intuïtie!

Intuïtie, Aya!

Aieia! Aieia! Verdomme!
Dat je kan lezen geeft je
nog niet het recht m'n
naam te verhaspelen!

Ik heb grootse plannen met je! Zodra
we het wrak geplunderd hebben, gaan
we 't over onze samenwerking hebben!



Nou...?



Nou, ik zit hier te vernikkelen!



Niet zanken, prinses!
Bij noordenwind zou je
ondersneuwen!



Wacht! Daar is het! Ik zie het wrak!



Maar er zijn nog meer
kapers op de kust!



Gezien! De eerste, dat zijn
de Tchotch! Meteen daar-
achter de Tualutua!



Kom omlaag en neem de
besturing over! Terwijl die twee
elkaars kloten afbijten, hou
ik opruiming aan boord van
de Tèplomtè!

Die twee debielen maken elkaar af, en moeten ook nog 'ns de ijsbergen omzeilen en tegen de stroming vechten...

Voor ons is de stroming gunstig en het ijs drijft met ons mee.

Hè, kijk...!

Eentje minder...!
Tualuitua is vastgelopen!
De Tchotch zijn taaier,
maar die maken we in!



Starten maar, prinses! Gooi
alle stoom erop! We moeten
hier als de donder weg!

Kijk uit!

Ik snij je helemaal open!

Da's nou jammer!

PLONS!

Hopla, de rattenvlo
Sprong van de schuit
Plons, de plomp in.
Sterf, schorem...!
Voor je me gaat beffen,
Was dan eerst je snuit.

Zag je dat?



Hé, waar zit je?



Wat doe je? Ben je niet lekker?
Er is niemand die het schip bestuurt.



Jullie zijn zelf gek,
allemaal!



Kijk niet zo sikkeneurig...
We hebben lol gehad,
ja toch?



Ik ga over m'n nek
van jullie!



Nou zeg, de kleine zit bijna
te grienen! Schattig, hoor!
Ik smelt zowat voor haar!



Je hebt gelijk! Da's de enige manier
om te overleven. Meteen toeslaan als
een sukkel z'n dekking verwaarloost.



Opdoffers voel ik niet
eens meer. Ik heb er al zo
veel gekregen dat ik maar
liever doe of het steeds
dezelfde is...



Dat wou ik niet,
echt! Ik wil niet
met je vechten...
maar ik wil
niet dat je me
aanraakt!



Je zegt 't maar!
Ik dood je als ik
dat wil... Maar
ik verkracht je
alleen als je daar
zelf om vraagt.



Waar was dat bloedbad goed voor? Er was niks op die schuit!

Jij was op de mijne! Wat de steelogen met Plomtéplom deden, is kinderspel vergeleken bij wat de Otcho met jou hadden uitgehaald.



... Ik heb nog iets te lezen voor je.





Zie je dat? Een ptee...!
We gaan hem stomen.

Zullen we niet wachten
tot we aan wal zijn?
Ik kan je laten zien hoe
we 'm op Olh op een
vuurtje bakken.

Best...! Maar hou
z'n snavel heel, hè!



Da's goed te eten!

En we hebben hier geen
last van die stinkende
schelpdieren op je romp!



Ik verkoop die aan de kwekeurs
die op het bouwland verblijven en
in de lente van de dag vaar ik
weer naar de families die
klaar zijn met de oogst.





Weet je... Ik zou die gidsen
veel beter begrijpen als ik
precies wist hoe jullie planeet
beweegt. Mag ik je astran
repareren?



M'n wat?



Die zwarte bol daar...
Je ruimteglobe!



Hij is mooi, hè?
Net als de Nacht.
Maar zonder de dood.



Geef dat dan aan mij!



Hij is van m'n moeder geweest.
Ik ben er erg op gesteld...!



Ik ook!



In Urbo, onder de koepel, hebben ze dat probleem niet! Maar omdat ze plaats tekortkomen, worden wij geweerd!

In Urbo... reizen ze door de ruimte!

Hou je in, hè prinses! Drie minuten geleden wist je nog van niks en doe je nu of ik achterlijk ben?

Het Micomi-symbool op de VLA... Ik had het op de markt van Ohi gezien!

Ik zweer 't je...! Ze verkochten huidverzorgingsproducten!



Kijk!



Gekkerd! Mijn benen waren gehavend door poulmartentakels. Dankzij de micomi is er niets meer van te zien.



Toch well



Da's iets anders... Ik wil er niet over praten.

Van micomi maken wij colomi, een waterdichte lijm of teer...

Maar ik weet nog... Toen ik m'n oog kwijtraakte, redde een rateursvrouw m'n wang met micromi...

Jij weet me echt op stang te jagen!





... rat
...vrind
... zo is dat
...vindt.



Armbanden, deze zes...
Ajee, ajee, ajee...
Rinkelen bij alles...
Gaan overal met je mee...

... Yes
... Jee
... Zes
Ajee, jeel



Dat is het lied van prinses Orbant! Nou ja, een van de varianten!



En ik dan? Toen ik jullie aan boord nam, zei niemand dat het maar voor zo'n kippeneindje was!



Je vroeg ook niets! We respecteren je, Aieia, maar we zouden wel gek zijn om Mortomor te laten barsten!



Scheelt er iets?



Als m'n schuit niet goed
genoeg is, vraag je maar
aan Mortomor of ie je
komt halen...!



Laat je die
mensen midden
op zee achter?



Ze sterven maar!



Zover komt het niet eens!
De stroming duwt ze naar de kust!



Kunnen we praten?



Nu even niet...



Wie is die Mortomor?



Zonder mij ben je er geweest! In je eentje heb je geen schijn van kans om Aldaal te verlaten!



Dat zijn twee goeie redenen om elkaar te vertrouwen!



... In onze geforceerde mars voor de voortsnellende nacht uit, is de schipeur een curci... eh, de redder in nood

Door tegen betaling de achterblijvers op te halen, geeft hij de kwekeurs de tijd om te oogsten...

... Door schotties die aan de grenzen van de schroeï zijn achtergelaten mee te nemen, verzekert hij z'n eigen voortbestaan! De door de kinderen geoogste micomi ruilt hij met de wouten voor een nieuwe accu voor z'n stookketel.

Als de steellog in de hel van Aldaal koning is, is de schipeur bijna een edelman.



Tiabrutia was zo iemand, een kleine edelman...! Hij neukte me, liet me zweogen! En ik, in m'n stommit, was alleen maar als de dood dat hij me weer tegen de grond zou slaan!

Maar toen stuitten we op dat verdomde wrak! Het was helemaal geplet en lag vast al honderd omlopen onder de modder...

Er was niks meer van waarde aan boord, alleen een stom boek!

Een boordgids?

Een van die onvindbare dingen waar de steelogen naar zoeken voor verzamelaars in Urbo...!



Tributia was zo stom erover op te scheppen. Enkele batts later werden we geënterd door een schuit met drie smerlappen...! Een daarvan was Mortomor!

Het was zijn idee om Tiabrutia op te laten vreten door een dikke modderworm!

Hij vond het reuzegeil om 'm opgeslurpt te zien worden terwijl ze mij naaiden...

Na elke beurt lieten ze de stoomfluit gillen! Ik lag daar vastgebonden, nek tegen de klep, terwijl ze mij in m'n reet en in m'n mond neukten!



Ik verloor m'n oog...
En m'n laatste illusies...

Tegen de tijd dat de worm met Tiabrutia klaar was, lagen de drie mafkezen stomdronken te maffen! Ik wist me te bevrijden en onze eigen schuit te bereiken, nadat ik hun accu en al hun gidsen had gejat.

We kunnen niet lezen, maar hebben genoeg aan de kaarten en de tekeningen in de boordgidsen: daar staan de landmerken op! Waar wij waren, zonder kaarten of accu... Ze konden geen kant op!



Je maakte mij wijs dat Tiabrutia je op z'n sterfbed z'n boot had nagelaten...

Och, het komt op hetzelfde neer! Je wilt toch niet dat ik ze details vertel die ze op verkeerde ideeën kan brengen. Er waren geen getuigen meer, dus ik vertelde ik zo weinig mogelijk



Later vonden ze menselijke
botten op enkele batts lopen
van een verlaten schuit. Ik
voelde me veel lichter!



Maar Mortomor
heeft het overleefd
en de nachtmerrie
begint weer!



Ik kan weinig tegen 'm uitrichten!
Iedereen is doodsbang voor 'm...!
Wees gerust, niemand zal hem
vragen hoe hij aan z'n nieuwe
schuit komt!



Met z'n tweeën is het anders!
Als we samen door m'n Poort
heen gaan, kan Mortomor
zoeken tot ie een ons weegt...!

Wat wil je in ruil?



Weg! Aldaal verlaten...!



Een soort deal dus? Dat
bevalt me 'n stuk beter! Alles
wat gratis is, vind ik bizar!



Bizar...!



Goed, jij het
laatste woord...



... Maar dan neem ik
de laatste kalebas.



Waarna is nog een lief
grietje is...



... Dat zegt dat we te
veel gedronken hebben!

Je hebt gelijk, we moeten gaan pitten...!
In de hoon gaan we op zoek naar een
jaarmarkt. Als we Mortomor tegenko-
men, kunnen we maar beter genoeg har-
poenkogels bij ons hebben...





Denk eraan, hou je kop.
Niemand mag weten dat de
kont die je heeft uitgescheten
nooit op Aldaal is geweest!

Wat druk je je weer fijngevoelig
uit! Komt het nooit bij je op dat
het leven niet alleen uit stront
bestaat?



We meren achteraan af! De hoofdmannen komen daar niet graag!





Grappig! Is dat een riemgesp? Bij ons gooien ze met die dingen!



Mooi? Je krijgt 'm van me.



Daarbinnen is het Nacht!

Nacht...?!



De echte vertellers zingen alleen in 's Nachts! Ga maar, ik kom zo.





Snap je...? Arba, Urba, Obin...
Altijd weer hetzelfde! 't Is het
verhaal van prinses Orba.



Op de rug van een rattenvlo springt ze van planeet naar planeet. Om altijd te kunnen horen waar ze is, geven haar ouwelui haar magische armbanden die klikklikken... Op een keer komt ze hier terecht...



Op Aldaal?

Nee, op Daalda!
Midden in de nacht!
Op advies van haar
moeder werpt ze ver-
volgens haar zes arm-
banden en weet op het
nippertje te ontsnappen
door van de een naar
de ander te gaan!



Ook bij de kerels
gaat ze van de een
naar de ander! Ze
zwijmt bij de beesten
af...! Let op, ik heb
niks tegen hoeren...



Ik weet 't... Alleen houdt je schuit er niet van om als bordeel te dienen!



Geworstel in het slijk
De viseur reikt zijn stok
Pak aan, pak vast
Klim erin en hijs je op



Hand weg, Aya...

Aïeïa! Verdomme!
Je krijgt 'm in je
smoel als je m'n
naam nog één
keer mishandelt!



Nou goed, toen Prins van het Noorden kwam opdagen, gezeten op z'n witte rat, haalde ze alles voor 'm uit de kast en die bijgoochem trouwde met 'r! Hij liet de Stad bouwen rond de ring-van-het-huwelijk, waar de andere zes armbanden bij elkaar komen, en daarna ook Orba, de planeet voor z'n schoonfamilie.

Geen vuiltje aan de lucht tot er een rateur kwam die Prins van het Noorden vertelde dat z'n vrouw een temeier was en dat hij, arme rateur, zowat de enige was die 'r niet gekeesd had!

Groot gelazer! Prinses Orba ontvluchtte Urbo en de woede van de prins door van ring naar ring te springen. Maar die stomme trut haalde de namen door elkaar en kwam midden in de nacht terecht!

En toen...?

Toen was 't gedaan met de sopraan. Wat wou je dan? Een happy end?!





Hier blijven, lekker ding!
Een vriend van ons zoekt je!



We zijn niet
gevolgd...!



Maar toch...



... Je hebt m'n cadeau niet lang gehouden! En het had weinig gescheeld of ik had 'm in m'n facie gekregen!

Om te beginnen kan ik messen werpen als de beste...! En verder, als je niets beters weet om me te bedanken, heb ik liever dat je je bek houdt!



Maar toch...!



Ik zou graag die befaamde gids zien... De gids die Tiabrutia het leven kostte...



Pak aan!



De schoffies vonden je... Hier!

Ara...! Er staat ARA!



ARA...!
HIDA...! FINA...!
Kijk, Aya, kijk...!

PUSSA...! CAMA...!
FRIMA...! De zes
armbanden van Orba
staan op alle kaarten...!



... De zes magische
ringen, Aya,
zijn Poorten!

Poorten waardoor je je op
Aldaal kunt verplaatsen door de
nacht buitenspel te zetten!



En de ring van het huwelijk,
die in de stad, is de
Hoofdpoot! Die staat in ver-
vinding met wat jullie denken
dat de planeet Orba is...!

Ik heb op de astron opgezocht. Geen planeet Orba...! Orba is een symbool! Als je het mij vraagt, is Orba de Grote Orbis!

De grote wat?

Ze zijn in m'n toekomst en ik weet nog niets over hen... Maar ze hebben een teleportatienetwerk waarlangs ik reis.*

In jouw toekomst?!!

't Is ingewikkeld...! Ze reizen in de tijd! Ik verplaats me alleen kort door de ruimte! Dat brengt uiteraard tijdsprongen met zich mee. Ik heb die niet onder controle omdat ik, hoewel ik geacht word te weten waar ik naartoe ga, nooit weet ik wanneer ik daar aankom...



Nou snap ik waarom jij het spoor bijster bent!

Meer dan je denkt! Ik nam het Netwerk van de Grote Orbis om naar Aldalarann te gaan. Om te voorkomen dat ik de codes op de virtuele kathedraal moest opzoeken, heb ik de opdracht ingesproken... Dat is minder exact... Ik had nooit naar de Vê moeten luisteren!

De vñe, dat ken ik wel! Smerig spul dat in je haartjes blijft plakken en...

Hi! Hi...! Nee, da's vast niet hetzelfde!

Kort en goed, ik zei: Aldalarann, maar het systeem verstond: Aldaal-Ara!

Ja, je hebt een modderet accent!

Planeet: Aldaal! Poort: Ara! Dat klinkt heel aannemelijk!

Als jij 't zegt...!



Toch zou ik graag weten hoe 't kan dat jullie alle ezelbruggetjes en legenden voor de volgorde en de code van elke Poort hebben onthouden, terwijl jullie zelfs het bestaan daarvan vergeten zijn?!

Kom er maar 'ns achter! Misschien omdat ze in de Stad willen dat wij ons met onszelf bemoeien! Zonder bij hen aan te kloppen...

Viseurs, kweeurs en rateurs ruilen vis, groente en vlees. Op de rattendrek groeit de micomi die de schoties verzamelen voor de schipeurs, die het ruilen met de steelogen...

Zonder micomi geen accu's! Zonder accu's geen schuiten! Zonder schuiten is alles wijlen!



Zoals jij het beschrijft leeft je wereld symbiotisch, haast autarcisch. Zoals ik het zie, staat alles in dienst van de Urbische Micomi Compagnie!



In dienst van niemand! Ik ben m'n eigen baas!



Tenzij het om accu's gaat!

Als de U.M.C. op Olh komt, dan komen ze overal in het hele Rijk! Ze isoleren jullie op deze planeet om goedkope werkkrachten te hebben. De micomi van Aldaal is een ware rijkdom, maar alleen de Stad profiteert daarvan!



Maar... Als de Poorten echt bestaan... dan kunnen we naar Urbol



Stel dat jouw dingetjes werkt... Snap je? Als we voor Urbiërs kunnen doorgaan, dan mogen anderen voor ons ploeteren!



En dan ging ik op Olh voor voor een cynicus door...!

Een zie-nie-kut ja, hoor je het ook 'ns van een ander!

Erg grappig...



Weet je nog dat we hier zo'n noodweer op ons dak kregen?

Er staat bijna geen water meer...



Hoe dichterbij de nacht komen, hoe meer de woestijn
terrein wint! Als we de schroei binnenvaren, kunnen we
niet eens meer navigeren! Zie je het onweer dat daar komt
opzetten? Het zal geen reet uitmaken! De grond is zo
heet dat al het vocht verdampst zodra het gevallen is!



Nou, wat zei ik je!



KLONG!

Krrrrr...

Verdomme! We zijn vastgelopen!
Dat krijg je ervan als je me afleidt
terwijl ik me moet concentreren!



En maak 'm stevig vast aan de eerste boei die een stootje kan hebben!



Zie je dat? Het lijkt wel of er gedaanten dichterbij komen.



Ze volgen ons al een hele tijd...! Het zijn verschoppelingen, afval dat daar is gedumpt omdat ze niks meer te verkopen hebben.

Kunnen we niets voor hen doen?



Laat naar je kijken! Als ze je te pakken krijgen, naaien ze je niet eens voor ze je opvreten, zo'n geeuwghonger hebben ze! Ik zal de schuit verdedigen maar blijf niet te lang weg! Niks zo link als een huffer die niks meer te verliezen heeft!



AHHhhhh hhh!





Het werkt...! De katheder verschijnt!
Als 't allemaal lukt, ga ik op verkenning
en kom ik terug om je te halen.



Niet altijd
zo wan-
trouwig!



Vertrek: ARA!
Bestemming:
URBO...! En...



Hop!



Er is iets mis!



Allicht, ze
hebben 'm
gemold!

Lul...!
We zouden
niks zeggen!

Nadat het water was gezakt,
groeven ze in de modder
om het vliegding van de
prinses te vinden...



... Er was geen vliegding
maar ze zagen de grote cirkel
en dachten dat het de poort
was waar dat andere wijf het
over had! Toen ze probeerden
hem te openen, ging hij een
beetje kapot.



We wilden
jullie helpen!

Jullie wilden
spullen jatten!

We wisten niet dat ie
zo kwetsbaar was!



M'n reet! Hij is zowat
onverwoestbaar! Die
rotjochies zijn als woeste-
lingen tekeergegaan!

Die jochies zijn gewoon niet zo slim.
't Is de Nacht die alles kapotmaakt!
Als die dingen van jou het op Daalda
honderden omlopen uithielden,
is dat op zich al een wonder!

De Poort werkt alleen
met een volledige cirkel.
We zitten gevangen op
deze kloteplaneet!



Herinner je je de gidsen nog?
Jij hebt ze aan me voorgelezen.
Van die Poorten zijn er ZES!

Drie zijn er midden in de Nacht.
FRIMA is in de warkou en we
moeten langs Mortomor...! ARA,
dat hebben we net gezien...



Drie en twee is vijf! En
MIDA dan?

MIDA?



MIDA gaat straks de Nacht
binnen! Te voet is het te ver
weg en m'n schuif kan niet
tot midden in de schroei komen...
Maar tussen MIDA en ons heb
ik afgesproken met de steelogen.

De steelogen zullen ons
niet helpen! Als je uit handen
van Mortomor wilt blijven,
kun je niet naar de schofties!
En zonder hun micomi
zullen de wouten je die
accu niet geven...



Kan ons die accu schelen,
we pikken gewoon hun
VLA. Heb je al eerder
een vliegding bestuurd?

Zo eentje als we
zagen...? Dat moet geen
enkel probleem zijn.



Die sukkels denken dat ik
alleen ben! Met z'n tweeën
hebben we een klein kansje.



Met z'n
vieren een
grote!





Om te beginnen weet ik waar m'n maatjes hun micomi verstoppden...! Je moet niet met lege handen aankomen! En verder zie ik er geen been in om een steeloog te mollen!



Makkelijk gezegd.



Overtuigd...?



Met z'n drieën is nog beter!... Die trut stierf van de angst! Ze had jullie uiteindelijk aan Mortomor verlinkt!



Dat ukkie heeft lef!

Ik verzet geen stap met dat monstertje erbij!



Zonder hem was je nu dood!
Zonder mij was je nu dood!
Zonder ons was je nu dood!

Zal ik 'r doden?



Nee...! Zonder haar gaan we eraan!



Wees op je hoede voor hem, maar hij heeft z'n nut.



Het lage personeel heeft lange tenen! Ik geloof dat prinses Orba me niet kan luchten!

Je provoceerde 'r nogal door dat grietje te kelen! Had 'r niet meegenomen als je 'r niet vertrouwde.

Wat maakt dat nou uit? Nu we hun micomi hebben gejat, zal het hele stel creperen!

Als je dat tegen Cyann zegt, maak ik je af!



Gezien wat daar aankomt?

Ik verbied je het woord tot me te richten!

Verdomme! Zien jullie wat daar aankomt?

Ik wou nog waarschuwen maar ze snoerde me de mond...!













Ga Cyann helpen om die wout die jij zo nodig om zeep moest helpen, uit de VLA te halen.

Lekker geil zie je eruit als je zo hurkt.



Ayal Aya...! Kijk!!!



Laat maar aan mij over!



Sorry, Mortomor...! Maar een van ons beiden...



... heeft z'n schuit niet meer nodig!





Wat doe je...?

Ik kan 'm niet aan
z'n lot overlaten!



Ik zei toch dat je me niet
moest tegenwerken!



PANG! PANG!

Beng! Beng! Weer
twee smeerlappen
minder...!



Laat zoiets
aan mij over!



Aya...

Wat nou weer?!



Ik ben niet van
suiker, hoor.



Wat wou je bewijzen...? Dat jij ook kunt doden...? Tjonge, ik
ben onder de indruk! Maar ik kan je één ding zeggen: het gaat
daarna van kwaad tot erger! Kruip één keer in de huid van een
moordenaar en je komt er nooit meer uit, prinses!



We stikken van de
hitte in dit toestel.

Als jij het niet
doorboord had, zou
de airco beter
functioneren.



Hè! Hè...! Mooi
dat ik die wout
aan z'n stoel
genageld heb!

Je had 'm best even
schoon kunnen maken!
Hij plakt aan m'n reet vast!



Eén vraag, ettetje: wie van ons
drieën is vanaf nu verantwoordelijk
voor het leven van de anderen?



Je moet landen,
Cyann. Een zand-
storm haalt ons in.





Ik wil m'n spirion terug!

Bekijk het maar!

Graaf liever! Hoe eerder we uit deze oven weg kunnen, hoe liever!



Zagen jullie dat...?



Graven!



Ik maak dat rukkertje af!

Rustig!



Ik zag het goed...! Het was een heel stel soldaten!



Wind je niet op, mooie prinses! Dat zijn de verloren legioenen! Die doemen vanzelf op als het onweert. Iedereen hier kent dat soort luchtspiegelingen!

Toen m'n broer klein was, had hij zulke speelgoed soldaatjes! Als ik me goed herinner, waren het militairen van het Rijk!

Julie zijn allebei knettergestoord! Als jullie me hadden verteld dat we door dit onweer zouden vliegen, was ik nooit bij m'n makkers weggegaan!

Over je makkers gesproken, wist het meisje dat je meebracht wat haar te wachten stond?

Hoe dan ook heb je geen keus! We moeten bij de Poort zijn voor de Nacht valt.

Ik ben nog nooit zo dicht bij de Nacht geweest.



De bliksem moet iets geraakt hebben...! We verliezen langzaam hoogte.

Zei ik 't niet!

Da's waar, Aya! Elke keer dat hij z'n mond opendoet, gaat er iets fout!

Denk je dat hij het boze oog heeft?

Daar! Daar rechts! Het herkenningsteken dat we op de kaart hebben omcirkeld!

En wat als de Poort kapot is? Net als de andere?

Kapot of niet, we moeten er lopend naartoe.

Deze keer gooi ik 'm eruit!

Kijk liever in de koffer! We hebben een goed kompas nodig.





Fuck, wat is 't donker...!
We gaan er allemaal aan! Niemand
heeft ooit de Nacht overleefd!

Omdat hij zeshonderd
batts duurt! Ik weet zeker
dat de kou eerst nog
wel uit te houden is.

CRAC

Die mankepoot
kan het tempo nooit
bijhouden!

Maak je geen zorgen! M'n been doet
pijn maar 't is sterk genoeg! Ik ga voorop
want ik kan klimmen als de beste!

En mijn heuvels?
Nog steeds geen
belangstelling?

Als 't maar niet gaat
sneeuwen!



Vertrek: MIDA!
Bestemming:
URBO!



Door de veiligheidsvoorschriften die de bewoners op afstand houden, is 't voor hen onmogelijk om vast te stellen dat er geen ruimteschepen landen.

Vracht gaat nog wel, maar als de mensen reizen...? Ze zijn niet blind!

Niet blind, maar misschien ingeslapen! Een standaardprocedure kan voor duistere praktijken dienen. Ik heb meegemaakt dat slaven langs die weg gedeporteerd werden.

Hier kunnen we ervuit!



Deze stad is verlaten...

Pas op!!!



Een verlaten oord... maar met wouten!

... En vast en zeker niemand anders!





Niemand anders?

Laat je grijze cellen 'ns werken!
De inwoners van Urbo hebben
altijd als enigen profijt van de
micomi van Aldaal gehad...



Als ze de accu's leveren
waardoor jullie kunnen
overleven, is dat omdat
het de goedkoopste manier
is! Jullie zijn geen mensen,
jullie zijn de meest winst-
gevende methode.



Dankzij het Netwerk kunnen
ze alles voortaan op afstand
beheren. Waarom zouden ze
op deze rotplaneet blijven?

De steelogen
zijn er nog!



Afgezien van enkele voorrechten hebben ze
het even slecht als jullie! Ze zijn even onwetend
als jullie en het zit er dik in dat ze geen vrije tijd
hebben om Aldaal te ontvluchten.



Shit! Wat een
stilte...!

Daar is de zetel van de C.M.U.
Misschien komen we meer
te weten als we er stiekem
naar binnen kunnen glippen.



Maak niet zo'n herrie!
De stad mag dan verlaten zijn,
ze wordt wel degelijk bewaakt!

Gaan we wel de goede kant op?
Deze stad ligt helemaal in de diepte!
We moeten niet verdwalen terwijl we
proberen die C.M.U. binnen te komen.



Daar is een ingang!



Hou vast terwijl ik
naar boven klim!



Krr... Welkom bij de Urrr... bische Micromi Compagni!
Wilt u zo vrienkrrr... delijk zijn u bekend te maken.
Krrr dank u!



Shit! Zeg iets!
Jij doet het woord!

Eh... Cyann!
Cyann Olsimar!



Olsimar Cyann! Dank u!
We krrr... checken even!



Olsimar...? Hoe kom je
erop...? Kies er nog eentje,
Smaroli is grappiger...!



Olsimar... Olhiaanse
familie krrr... Heel goed!
Uw voorouders behoren
tot de stichters van
onze firma!



Nou, nou...!?



Hm... vreemd...! Uw voor-
naam komt niet op onze
lijst voor...! Ongetwijfeld een
vergissing! Ik ben echter
verplicht uw persoonlijke...
krrr code te vragen!



M'n... m'n
persoon-
lijke...



Per-soon-lij-ke co-de, ja...!
Ik meende het duidelijk
uitgesproken te hebben!!!



Ik had het niet
goed begrepen...



Nu dan wel...!



Attentie krr... ffrouw Olsimar!
Na het eerste officiële verzoek
is het noemen van de persoon-
lijke code wettelijk krrr... plicht!



U weet toch dat op krrr...
overtreding de Zware Straf
volgt?



PANG!



Nou ja! Recht in
z'n smoel en geen
druppel bloed!

Wat dacht je dan dat het waren,
randdebiel? Invaliden zonder benen?
Het was gewoon een driede-beeld!

Ophouden, jullie!
We smeren 'm!





Daar is water!



Was jij je vaak, jochie?

Waarom zou ik?



Dat dacht ik al!
Ga verderop voor ons
op wacht staan.



Wat was dat woord ook
alweer waar jij zo van hield?



O ja, "vertrouwen"! Wat had
je gezegd over het gajes dat
deze arme wereld leegzuigt?

Ik heb niets voor je achter-
gehouden! Ik kwam er tegelijk
met jou achter dat m'n familie
met die Urbische Compagnie
te maken had!



Als je een echte prinses
bent, moet je daarvan
profiteren! Anders heeft
het geen enkele zin!

Omdat ik afstand van de macht heb
gedaan, voel ik me alleen verantwoor-
delijk voor m'n eigen daden en keuzes. Ik
kan me m'n vader echter moeilijk voor-
stellen als handlager van die schoften.



Die mensen van de
U.M.C. zijn net als de Libro's
uit de legenden. Ze overtreden
op grote schaal de Hoge
Keizerlijke Code.

Wat kan jou dat
schelen! Vooral niet
mee bemoeien!



Makkelijk gezegd!
Maar m'n zusje zou m'n
vader moeten opvolgen.
Ik moet er niet aan denken
dat ze in dit soort smerige
zaakjes verwickeld raakt.



De zetel van de U.M.C. ligt op het Netwerk van de Grote Orbis. Door de kathedra te ondervragen kunnen we ernaartoe gaan en alles ophelderen!

Zonder mij!

Zonder ons!



Ja, waarom zouden we weggaan? Met wat we nu weten kunnen we de wouten verneuken! Jatten! Doorverkopen! Heb je al die micomi gezien?!!



Doe niet zo kinderachtig! Ik ben jullie enige kans om van Aldaal te ontsnappen! Als jullie hier blijven, gaan jullie eraan!



Dood gaat iedereen!



Die klote-U.M.C. buite een planeet uit zonder dat het Rijk ervan afweet! En jij, stomme doos, gaat ze met blote handen te lijf?



Ik wil het begrijpen...



Jij, maar wij niet! Wij hebben niks te maken met de problemen van de rijken! Niet o-ver-ge-voe-lijk doen, maar het zou bij-de-hand zijn om zeker te weten dat jij niet my-tho-maan bent!

Je leert snel bij, Aya! Klamp je niet aan deze hel vast. Kom met mij mee, we blijven samen.



Niet samen zoals ik wil.

Maar toch samen.



Da's niet genoeg.



Neem een besluit... Ik ga.

Ik breng je tot aan de Poort.



Die Tilati is een kleine proleet, maar hij denkt dat ik de Poorten in de moerassen kan reactiveren.

Zonder mij is er geen kans dat het werkt.



Het werkte vroeger, en toen was jij er ook niet bij! Zorg jij nou maar voor je zusje, dan zorg ik voor Aldaal! Leer me een beetje te vertrouwen!



Gevonden! De U.M.C.-zetel
is op Marcade!



Ga mee...
Het kan nog...



Je zou ook bij mij
kunnen blijven...



Aya...



Aieia!!! Aieia!!! Aieia!!!
Verdammel!



Ayeia...?



Laat maar...!
Hoepel maar gauw op,
voor ik me kwaad maak!



Aieia, verdammel!
Zo moeilijk is dat
toch niet!



Eén keertje maar... Je
had het best één keer
goed kunnen zeggen.

We pasten niet bij elkaar...
Vroeg of laat had ik je gedood...



En dan was ik weer
alleen geweest.

